

PÅ HJÄLMAREN MED SOFIA



Hjälmaren - September 2006

Första natthamnen: "Isholmen"

I september 2006 hade Maggie en utställning i Sättrabrunn. Christer stannade hemma och fixade med trailer och båt. Gamla "Sofia" – båten hade fått nytt segel och rigg. Maggie hämtades, varefter vi fortsatte ner till Hjälmaren. Nu skulle det äntligen bli av! Många gånger hade vi kört förbi Hjälmaresund och blickat ut mot vattnet.

Vi hittade ett ställe som kallas "Udden" där det finns en liten hamn med ramp.

Bil och släp placerades hos en vänlig man som bodde i stugområdet, och snart var vi på väg ut på det okända vattnet.



Efter ett par timmar och med svag vind siktar vi in oss på "Isholmen" som består av flera öar i en liten ring och utgör en perfekt hamn.



Andra dagen: "Valen"

*Efter en skön natt i den skyddande hamnen seglar vi västerut mot "Valen".
Det är svaga vindar och vi gör ett strandhugg på norra stranden och badar.
Vattnet känns mjukt och rent, inga tråkiga brunalger.*

*Tyvärr är gästhamnen nerlagd, men vi hittar en lugn vik på östra sidan.
De små öarna har fin växtlighet tack vare sötvattnet.*





**Tredje dagen.
Morgon vid "Valens"
strand.**

*Efter en sval natt med god sömn
värmer sol och kaffe gott*



Djur och växtliv är imponerande.

Bäver, Häger, Fiskgjuse med mycket mer hinner vi upptäcka under kvällen och morgonen.



När vinden kommer lägger vi ut en kurs tvärs över Hjälmmaren mot "Fiskeboda". Efter ett par timmar är vi framme vid en fin gästhamn.

Fiskeboda



Maggie målar och Christer vrickar över till fiskarna för att köpa fisk, - Gös - vad annars?



I djupa tankar



Båthus där gösen köptes



Medan Maggie sitter på fördäck och målar koker Christer gös, potatis och tomater i kräftspad med dill.





***På hemväg mod "Udden"
mojnar vinden ut***





Vi ankrar upp mellan två små öar och vaknar till en fantastisk morgon.



Soluppgång och vidare mot Udden.

*- och där tar resan slut. Fyra dagar på Hjälmmaren känns som ett par veckor.
Händelser och intryck har varit många.
September med sina mörka och kalla nätter. Höstfärger som börjar titta fram.
Det här måste vi göra om nån gång.*



Hjälmaren augusti 2007.



Vinön

Efter en natt vid Fiskeboda seglar jag i medvind mot Vinön. Sjön är konstigt krabb och bromsar.

Vinöns norra sida har en s.k. gästhamn och jag går in i den och blir fångad i ett smalt inlopp.

Jag går en lång runda på Vinön och fikar på kafét, köper en bit frusen gös och lagar ett mål mat i båten.



Tåkenön



Bryggan med "Sofia"



Efter en natt i Vinöns gästhamn blir jag bogserad ut och kan styra österut mot Fiskeboda. På vägen dit stannar jag och tar lunch på Tåkenön, som har använts som fäbodvall av Julita gård.



Byggnad med stil av Jugent



Tillbaka i Fiskeboda

- lägger till vid bryggan och får njuta av en fin solnedgång





Fjärde dagen -

- lastar jag tidigt på morgonen och kör förbi kalkbrottet och Julitas gård med vackra ekhagar.





Sjöresa augusti 2007 med Sofia

Rött: utresa mot Vinön.

Blått: resa från Vinön via Tåkenön.

Hjälmarens augusti 2009



Tåkenön

*Vi stannar första natten på
Tåkenön efter fått tillstånd av en
fiskare och skarvjägare*



Vinön



Fiskare i Hjälmarsnipa lägger ut för att bärga dagens kräftfångst

Morgonen blir klar och utan vind. vi vrickar ut längs revet i riktning mot Valen. De tunna landtungorna är fågelreservat och vi kan inte gå iland.



Molnen tornar upp sig och förebådar ett kraftigt åskväder





När byn börjar lugna ner sig sätter vi segel och styr mot Fiskeboda. Vi ankrar upp i viken sent på kvällen.

På morgonen skiner solen igen och vi gör en utflykt till Julita.

Efter en natt i Fiskeboda gästhamn drar vi upp och kör hemmåt.

Ännu ett äventyr på den här vackra sjön är över.



Foto, layout och printing
Kalmar 2009.
Christer Lundberg