

Till Vällö och Runnö
via Svartöhamn, Augusti 2015





När vi seglade till Arkösund gick det alldeles för fort förbi Vällö och Runnö. Maggie hade ett förslag att vi skulle traila upp till Svartö och sjösätta där.
Där fanns en bra ramp och en vänlig man tog hand om trailer och bil, sen bar det av på kvällskvisten i bleke.
Ut till Vällö vrickade vi ganska enkelt där vi ankrade upp första natten.





Det blev en vacker morgon och jag gick iland för att uppleva gamla minnen



Urgamla martallar finns överallt i trolska former



Sofias lekplats 1992. Udden vid Vällö Romps insida. Enbuskarna finns kvar, men har blivit fler och större.





Vi rör runt båten till Vällös sydsida där det är sandbotten. Vi badar och tar det lugnt hela dagen i brist på vind och njuter av det vackra vädret





Vällö Romp är naturreservat med vacker skog och mark. Det är ett "måste" att gå ut till udden, där lämningar av det gamla lotsbostället och lotsstaion en gång fanns.





Efter två övernattningar på Vällö seglar vi norrut och angör Sandö. Efter fika och bad fortsätter vi mot Påskallavikskärgården och Storö.



Från Storös norra sida, där vi ankrar en natt.







I svag vind styr vi in mot Påskallavik, där vi tar en bekväm lunch sittandes i “riktiga” stolar.



Senare på kvällen får vi lagom sträckbog över till Runnö.



Vi lägger till vid runnöfiskarens brygga, går och hälsar på för att få tillstånd. Vi är mycket välkomna av fiskaren och hans fru. Märkligt nog verkar det inte vara så mycket besök av turister till Runnö.



Senare på kvällen flyttar vi till en fin gästbrygga i vinkel med skyddande öar utanför.





Gamla skepp som gjort sitt, skall få vila i frid, nära havet



Vi går en tur längs norra udden och passerar viken där husgrunderna ("tomtingarna") finns. Ytterligare en "Trojaborg" hittar vi längst ut mot norr.





Det finns många vackra blommor
i fiskarens trädgård.
Barnbarnet plockar av de som
växer vilt.
Barfotabarn på en skärgårdsö,
kan det bli vackrare?





Söderut på ön följer vi en led som byborna själva markerat. Öns landskap påminner om Gotland och Fårö med sandstenshällar.



Stränderna kan ibland se ut som små "raukar", gotländska klippor vid havet.



Efter en vacker kväll och lugn natt vaknar vi till en dag med fin vind och sol.

Morgonfika och avfärd mot Svartö.

Nordlig stadig fin vind för oss snabbt ner förbi
Kungsholmen och till Svartöhamn.
Därmed är resan slut för den här gången.

